



door lager gelegen dichte bossen, snelstromende rivieren en grote meren. Puur natuur.

In de vele kleine dorpjes is authenticiteit het sleutelwoord: pub en kerk zijn nog altijd de centrale ontmoetingsplekken van de plaatselijke bevolking.

**De gepensioneerde Sheila** en Brendan Byrne staan klaar om hun gasten voor de nacht te ontvangen. Soms wordt overnacht in een bed & breakfast, soms – zoals deze eerste nacht – op het erf en de wei van een particulier. Het vriendelijke echtpaar maakt graag een praatje, hoewel dat met Brendan lastig is vanwege zijn binnensmondse Ierse accent. Hij legt mompelend uit hoe de douche werkt, terwijl Sheila vers brood klaarzet voor het ontbijt. In de huifkar kunnen vier mensen slapen. In beddengoed wordt voorzien, net als in een kookgasstel, gaslampjes, potten, pannen en servies. Water, stroom, sanitaire voorzieningen en een koelkast ontbreken.

's Avonds is het afzien. De temperatuur daalt snel. Buster, die een eindje verder in de wei staat, heeft gezelschap van een doorweekt ezeltje. Zijn dikke vacht beschermt hem tegen elke type weer. Warm blijven in de huifkar is lastiger. Een kop thee, dikke pyjama, vier dekens, een kruik en de gaslampjes bieden verlichting. En dan die rust; geen sociale media, telefoons of besognes. Een goed boek en het uitzicht doen de kou vergeten.

De volgende ochtend kost het optuigen zonder hulp veel tijd. Hoe zat het ook alweer? Eerst het hoofdstel.... O, en niet de remlokjes en ringetjes vergeten, anders vliegt de kar van de stang. Buster is braaf. Persoonlijk contact vindt ie zichtbaar prettig. Een beetje borstelen, klopjes geven en het belangrijkste: zijn ontbijt.

Na 6 kilometer sjokken over een slingerend weggetje dat uitkomt in het dorpje Rathdrum, veroorzaakt Buster een stapvoets rijdende karavaan. De stoet auto's werkt op de zenuwen, maar ja, het paard gaat niet harder.

Bij een rustiger weggetje stopt een auto. „Mogen we een foto maken? Paard en wagen, dat zie je niet veel meer,” zegt een goedlachse Ierse. Buster kijkt in de camera. Er zijn meer voorbijgangers die het vermakelijk vinden; ze zwaaien uitbundig.

Vandaag mag Buster uitrusten bij de schilderachtige b&b Ashton House, aan de rand van The Meeting of the Waters, waar twee snelstromende rivieren zich samenvoegen en overgaan in de Avoca.

Er is geen ontkomen aan een houten kont na een huifkartocht van vier uur. Dan is het heerlijk om de benen te strekken. Natuurkenner en regiohistoricus Tony Kelly werkt voor Avocatours en trekt er dagelijks met toeristen op uit.

Vandaag loopt hij de schitterende route van Mottee Stone, met aan de ene kant Glenmalure, de langste

## uit & thuis

### ■ DE REIS

Binnen anderhalf uur vliegt Aerlingus van Schiphol naar Dublin. Retourtickets van €100 tot €200.

[aerlingus.com](http://aerlingus.com)

Vanaf Rotterdam en Zeebrugge is het ook mogelijk om met de veerboot naar Dublin te varen.

### ■ PAARD EN WAGEN

Meerdaagse huifkartochten in Ierland worden aangeboden door vier organisaties. Ze staan op [irishhorsedrawncaravans.com/Contact.htm](http://irishhorsedrawncaravans.com/Contact.htm)

AD Reiswereld boekte bij Clissmann Horse Caravan &

Donkey Walking Holidays, in de County Wicklow.

[clissmann.com/wicklow](http://clissmann.com/wicklow)

Prijzen variëren per seizoen. 4-7 dagen voor max. 4 personen kost €590 tot €1190.

Dat is excl. standplaats voor de nacht bij particulieren (circa €25 p.n.).

### ■ WANDELEN

Wicklow is een prachtig wandelgebied. Een avontuurlijke dagtocht loopt van Glenmalure naar Glendalough, door de bergen. De Glenmalure-vallei met de Carawaystick Brook Waterval is ook leuk voor kinderen. Bij trekpleister Glendalough is



de oranje route prachtig. De start is bij het informatiecentrum.

■ MEER INFORMATIE [ireland.com](http://ireland.com); [visitwicklow.ie](http://visitwicklow.ie); [avocatours.com](http://avocatours.com)

gletsjer van Ierland en Groot-Brittannië, die overgaat in de vallei van Glendalough. Daarachter liggen de robuuste Wicklow Mountains. Aan de andere kant vloeien de glooiende gele velden over in de kustlijn. Wat lager gelegen, langs stukjes bos en kronkelende weggetjes, zijn restanten zichtbaar van koper- en goudmijnen.

Na een stevige Guinness en een bord fish & chips bij de lokale pub, is het weer tijd om Buster te vertroetelen. Zijn lange volle manen zitten vol klitten. Geduldig blijft hij staan en na anderhalf uur

kammen is hij een plaatje.

De laatste huifkartocht eindigt in de afgelegen vallei Glenmalure. Na drie dagen intensief samenwerken hebben bestuurder en paard een stevige band gekregen, het vertrouwen is gegroeid en het optuigen en sturen gaan bijna vanzelf.

Buster werkt hard, maar de laatste 5 kilometer kunnen hem gestolen worden, hij is moe. Hij sjokt en dampst van het zweet. Maar ineens hervindt hij zijn energie, hij herkent de imposante en door bergen om-armde wei vol koetjes en kalfjes. Hij is bijna thuis. ■